

Eskadersegling "Utforska Bohuslän" 2021

Måndag 9 augusti

Väderprognoserna under gångna veckan hade talat för en blöt start på eskadern. Vädergudarna var emellertid mycket nådiga för oss som hade tillsegling från söder. Dagen började soligt och vi tuffade ut ur Öckerö hamnen, rullade ut focken, stängde av motorn och kanade norrut i den friska sydliga vinden.

Till klockan 4 var alla båtarna förtöjda och vi tog färjan över till Rönnäng. Vi samlades i Polstjärnans sjöbod. Elaine och Kalle berättade om Tjörnekalv och fisket. Mest var det räkfiske på Nordsjön men Kalle berättade om fiske av långa på Shetland och även ute vid Rockall. Under torskskriget blev de uppbringade av engelska marinen och fick gå till Lerwick där båten blev fastkedjad. Skepparen fick "husarrest" på båten. I kommande rättegång blev de frikända.

Efter avslutande skepparmöte tog vi färjan tillbaka till Tjörnekalv.

Inga-Britt och Lennart på Andantino.

Tisdag 10 augusti

Efter en stilla och god natt började dagen med att fiska upp stävstegen från fyra meters djup. Bitte var glad att hon kunde komma i land igen.

Morgondopp och frukost, en rejäl regnskur vilket gjorde att vi ställde in morgonpromenaden kl. 9.

Det bestämdes att vi skulle gå kl. 11 vilket några av oss uppfattade som att promenaden sköts upp.

Kl. 11 gick några båtar medan vi gick en promenad. Så kan det gå!

Vi seglade i god bris den korta etappen till Krokholmen. Väl framme kunde vi ligga långsides 2+2+1.

Efter lunch i sittbrunnen blev det lite information om historien kring Krokholmen och även Hättan. Vi gick en promenad över ön och tittade på bastubryggan och Johannes Wikströms grav.

Regnet höll sig på avstånd och vi hade en härlig eftermiddag.

Under skepparmötet utanför matsalen kunde vi sitta utomhus och även förtära goda tunnbrödsrullar med lax och skinka. Till det lite bubbel.

Efter avslutat möte kom regnet och vi kröp in i respektive kajuta. Växlande väder men en fantastisk härlig dag.

Bitte och Mats på Scratch

Onsdag 11 augusti

Vaknade upp till en lugn och stilla morgon med lite sol. Molnbankarna tornade upp sig runtomkring. Gracie lämnade Krokholmen kl. 9, de andra gick ungefär en halv timma senare. För vår del motorgång med slöflock över Hakefjord och vidare inåt. Mycket ström i Svanesund. Timade färjan perfekt. Vädret var ömsom vackert och ömsom hotande, men inget större regn på oss.

Ankom Stillingsön ca. 13:00, 24 meter kaj. Bestämde att ligga stävrätt med ankare. Leif och Eva kom prick 15:00 (avtalad tid).

Eftermiddagen ägnades åt bad och inspektion av snäckor på propellrar.

16:30 samlades vi för en liten genomgång av Stillingsöns historia och skepparmöte. Därefter tog vi en gemensam promenad i Stillingsöns vackra omgivning.

Kvällen avslutades med boulespel. Vissa svårigheter fanns med att komma underfund med hur reglerna var.

Kvällen avslutades i sittbrunnen njutandes av kvällens sista strålar.

En härlig dag.

Karin och Sven på Gracie III

Torsdag 12 augusti

Natten har varit stilla. Mulet men det hindrade inte ett morgondopp.

Efter frukost gick Scratch i väg kl. 9:30 mot Ljungskile. Inledningsvis svag vind som senare tilltog.

Vi beställde musslor från fiskaffären som skulle hämtas. Samtidigt lite proviantering av livsmedel. Vi lade till på utsidan av gästhamnens flytbrygga. När vi efter shoppingturen skulle lägga ut hade vi vinden in mot bryggan där vi låg långsides. Bitte vid rodret och Mats på bryggan. Fart framåt och sedan tvärstopp. Visste inte om det var en tamp i propellern eller vad.

Snorkel och cyklop på och konstaterade att förtöjningstrossen till flytbryggan hamnat mellan köl och roder. Lyckades få trossen under kölen och halade loss båten. Väl loss satte vi kurs mot Slussen. Varmt i vinden och bra fart på slören. Leif och Lars W var på plats och tog emot vid bryggan.

Soligt och 21°.

Samling på piren kl. 16, Musselsoppa och pizzaslice, samt vegetariskt alternativ, kantarellsoppa. Gott.

Kl. 17 fick vi en föreläsning av Björn Landahl som berättade utförligt om Slussens historia. Det har funnits båtvarv och konservfabrik på orten. Den senare köptes av en driftig kvinna vid namn Alfrida Andersson som byggde till en veranda och öppnade badpensionat.

På kvällen avnjöts en god middag på "panget".

Kvällen stilla och lugn och vi har fått njuta av ännu en härlig dag.

Bitte och Mats på Scratch

Fredag 13/8

Vi vaknade till en lugn men något grå morgon. Efter sedvanliga morgonbestyr lämnar vi hamnen vid 9-tiden. Svag sydlig vind och knappt några krusningar på vattenytan. Det blir därför motorgång norr ut. På väg mot Vindöbron ser vi att det verkar regna en bit framför oss så vi förbereder klädseln för detta. Efter en stund kommer vi in i regnskuren, vinden har men är nu rakt emot så det blir fortsatt motorgång. Andantino ligger en bit framför oss och försvinner nästan i regnvädret. När vi kommer ut på Borgilefjorden ser vi en liten segeljolle som verkar ha problem, de har bärgat seglen och försöker paddla. Vi girar mot dem och får höra att de har tappat rodret. Vi kopplar bogserlina och går mot Eriksberg dit de var på väg. Strax utanför deras hemmabrygga avbryter vi bogseringen och de paddlar sista biten i lugnt vatten. Vi återtar vår kurs mot Lysekil. Vårt mål enligt grundplanen var Bassholmen men på grund av prognos om oväder har vi valt att gå till Lysekil i stället.

Gracie III ligger nu lite före oss vi ser att de går in till Bassholmen. Det visar sig att de behöver rasta hunden och passar på att ta en lunchpaus.

Vid halv två tiden är vi framme i fiskehamnen i Lysekil. Andantino och Mi Sueño är redan här och tar emot Scratch och oss som kommer samtidigt.

Under eftermiddagen är det både häftiga regnskurar och solstunder. Fram på kvällen blir det lite stadigare uppehåll och vi bjuder in alla besättningarna till lite ost och kex i sittbrunnen på Josefin.

Senare på natten kommer åter häftiga regnskurar och vindbyar.

Eva och Leif på Josefin

Lördag och söndag 14–15 augusti

Vädret över helgen blev så blåsig som prognoserna hade pekat på. Alla verkade nöjda med att igga i en lugn hamn med tillgång till ett stort utbud av aktiviteter och service.

Det blev långa eller korta promenader, besök i butiker och diverse annat som Lysekil hade att erbjuda. På lördagskvällen var några besättningar och lyssnade på en körkonsert i kyrkan. Mycket trevligt.

På söndag eftermiddag hade vi fikastund ombord på Mi Sueño där alla fick god plats och vi slapp vinden.

Eva och Leif på Josefin

Måndag 16 augusti

Det sägs att morgonstund har guld i mund och det kanske stämmer ibland. Vi avseglade 08:30, nåväl seglade var kanske en överdrift för det var inte så mycket vind men mycket gammal sjö. I söder var

det svart och mycket regn. Även ett mörkt moln i väster. Efter L:a Kornö såg vi att det var kraftigt regn över Brandskären. Vi fick lite lätt regn utanför Malmön.

Väl i Hunnebostrand la vi oss vid lediga Dockspot y-bommar där vi alla sedan fick plats bredvid varandra.

Vi vandrade gemensamt till Ulebergshamn via Linnés hand och hade dessförinnan sett på en del av nya "stenkonstverk".

I Ulebergshamn såg vi bronsåldersröset, ett mer sentida Bohushus med två svängda stentrappor, lastagekaj vid Munkberget där det har skeppats ut mycket sten. Ett badhus som nu disponerades av syföreningen Ljus. En av de första uppgifterna var att ordna gatubelysningen. Vi såg också att man gjort en dopfont av en varg.

Vi gick tillbaka längs stranden i solskenet.

På efterföljande skepparmöte bestämdes om avgång följande morgon kl. 8:00.

Kvällen avslutades med tjöt och tilltugg på kajen tills det kom några regnstänk.

Inga-Britt o Lennart på Andantino

Tisdag 17 augusti

Vi vaknade till en gråmulen dag med mycket blåst (nordlig) och regn i prognosen. Alla var ense om det lämpliga i att ligga kvar i Hunnebostrand och göra ett nytt försök på onsdagen.

Inte sämsta stället att stanna på, Hunnebo bjuder på shopping, restauranger och fina promenadmöjligheter. Från utsikten såg Lars Atene segla in och lägga sig vid Bella Gästis.

Vi kurade inne i regnet, läste en bok och hade det gott.

Samling i Mi Sueño på kvällen för lite plockmat och trevlig samvaro.

Nytt försök att nå Florö i morgon!

Lars och Karin och Yatzy på Mi Sueño

Onsdag 18 augusti

Tur att vi väntade – vilken dag vi hade på Flörö!

Lämnade Hunnebo i sol och lagom vind, ankom Florö och välkomnades av vår värd Peter Silfverskiöld. Vi fick en lång och detaljerad redogörelse för öns och hans egen historia, med många intressanta utvecklingar.

Efter lunch blev det rundvandring i husen och på ön. Bland annat guidades vi i den parkliknande trädgården. Avslutade i krogalen och lämnade ön trots Peters protester. Vi bedömde bryggan som

lite för osäker att ligga natt på med fem båtar. Annars hade vi varit välkomna att stanna och historierna hade säkert räckt till hela kvällen.

Vi hälsades välkomna tillbaka och det finns ingen anledning att tvivla på uppriktigheten.

Efter en sväng in i Gluppöbassängen stannade vi över natten i Hamburgsund och avslutade med Evas frökex och ost.

En toppendag!

Lars och Karin på Mi Sueño

Torsdag 19 augusti

Solen sken så trevligt ini båten när vi vaknade på torsdagsmorgonen. Lämnade Hamburgsund vid 9-tiden. Maskingång söder ut. Vid Ulön-Dannemark satte Andantino, Scratch och Josefin segel och började segla i den svaga NV vinden. Vi sate storen och motorbidevindade över området W Valön. Efter Täresund satte vi även focken och fick en underbar 30 minuters segling innan det var dags att bärga för Sotenkanalen. Vi gick till Kungshamn för att bunkra medan de andra gick till Smögen där de åt en fantastisk landgång. Vi gick vidare till Hovenäset och spanade in gästplatserna. Gott om plats på marinan. De andra kom. Långsides förtöjningar.

Sven och jag fick var sin landgång, som gänget köpt åt oss på Smögen.

Slappade en timme och därefter gemensam promenad på Hovenäset där Sven gjorde sitt bästa för att vara ciceron.

Sista skepparmötet hölls i kvällssol med grillad korv som Scratch bistod oss med.

En härlig dag även denna dag.

På skvalpig Malmöfjord

Karin & Sven på Gracie III

Fredag 20 augusti

Åter en fin morgon med lätt vind kring nord.

Efter ordinarie morgonbestyr börjar vi lätta för sista dagens segling inom eskaderplanen.

En bit från hamnen sätter vi segel oh går söder ut. Vi gör det troligen sämre valet att gå väster om Malmö. Malmöfjorden visar sig vara ganska så skvalpig. Vid ungefär lunchtid anlöper vi Grundsund som var dagens mål. Andantino, Scratch och Mi Sueño är redan på plats och assisterar vid tilläggnigen.

Under eftermiddagen är det fria aktiviteter och vi passar på att gå en geocacheslinga i bergen söder om hamnen. Det visar sig vara en ganska krävande runda med mycket klättrande upp och ner för berg och stora stenar.

På initiativ från Karin och Lars blev det samling på kajen vid 18-tiden med lite "bubbel". Vi passade formellt avsluta eskaderseglingen och dela ut Kryssarklubbens glasunderlägg som minne av eskaderseglingen.

Avslutningsmiddag var bokad på "Smultron och Tång" och vi fick ett bord lite för oss själva. Där blev vi sittande och talade om båtar, segling och allt annat som kom upp. När vi märkte att personalen började stänga insåg vi att det var dags att gå.

Natten blev lugn och fin och på lördag morgon sa vi tack och hej till alla varefter båtarna gick åt lite olika håll.

Tack alla deltagare för att ni gjorde att det blev en bra eskadersegling trots ett tidvis något motigt väder.

Tack också för presentkortet på blommor, det skall omvandlas till en långlivad krukväxt som kommer att hjälpa oss att minnas eskaderseglingen "Utforska Bohuslän 2021".

Eva och Leif på Josefin.

