

SXK
Litteratureskader
i
Bohuslän
2018

Onsdag 8/8

På Vinga är det en lugn morgon denna dag då Litteratureskadern skall samlas. Fyra deltagande båtar ligger redan i hamnen, det är Union, Marita III, Necessé och Josefin.. Det är fullt med båtar i hamnen och vi funderar en del på hur det skall gå att få in de som skall komma under dagen. Förhoppningen är naturligtvis att några båtar skall gå vidare mot nya mål, och så blir det, även om en stor motorbåt har motorproblem blir kvar längre än de tänkt.

Dagens första eskaderbåt som anlöper är Lisa III som får plats på den västra piren. Något senare kommer Cherie som kan komma direkt in med stäven mot bryggan i hamnbassängen. Sedan kommer Victoria och slutligen Progress som får vänta lite på att komma in i hamnen. Alla väntade båtar var därmed samlade, Gondul hade meddelat att de ansluter i Marstrand.

Vid 15-tiden samlades alla besättningarna på en fika i "Brända Fläsket" (samlingsplatsen vid grillarna).

Därefter började Berit och Roger i Union berätta om "Vinga Vänner" och arbetet på Vinga innan de började guida oss runt på ön och berätta om lotsar och fyrvaktare och om Evert Taube. Det var lotsarna som först nyttjade Vinga för att få en bas närmare kunderna. När sedan det byggdes fyrar på Vinga flyttade även fyrpersonal hit. Det fanns gruppbildningar och rangordning inom grupperna men kanske också ett visst samarbete och gemenskap. Vi besökte Taubemuseet, fyren och båken innan vi avslutade och återvände till båtarna i ett lätt regn.

Vädermässigt har dagen varit omväxlande med en del värme, en del vind, en del regn och dessemellan lite svalare och nästan vindstilla.

Dagen avslutades med skepparmöte följt av fria diskussioner medan vi tuggade i oss tunnbrödsrullar tillsammans med gurk- och morotsstavar.

/ Cherie och Josefin

Torsdag 9/5

Marstrand

Efter en nästan tropisk natt på Vinga gav vi oss av mot Marstrand. Som hamnvärdar lämnade vi på "Marita III" tidigt, men akterseglade av alla "riktiga" segelbåtar och kom sist i hamn. Med hjälp av "Lisa III" kom dock alla tryggt på plats vid gästbryggan.

Karin och Thony på "Necessé" ledde os bort från vimlet och stressen i hamnen till en stilla oas gömd bakom ett grönt plank ett kvarter upp i bebyggelsen. Det var "Sinnenas trädgård" i den gamla prästgården. Där satt vi i skuggan under träden när Karin berättade om Marstrands brokiga historia som gett stoff till många författare. Selma Lagerlöfs "Herr Arnes penningar" är ett rafflande melodram, som i verkligheten slutade med att de tre rånarna brändes på bål.

Ann Rosman har skrivit flera spänningsromaner med Marstrandsmotiv, bl.a. "Mercurium" om en Mette Fock Ridderbielke. Hon broderade en nådeansökan på små tyglappar, dock utan framgång eftersom hon bekände sitt brott och blev avrättad.

Andra berättelser rörde hur fästningen överlämnades till Tordenskiöld efter att han lurat försvararna om sin överlägsna styrka. På så sätt räddades emellertid Marstrand från att brännas ner, åtminstone den gången.

I det fina vädret guidades vi sedan runt till flera historiska minnesmärken. På kvällen återvände vi till "Sinnenas trädgård" för skepparmöte och samkväm. I den stilla och soliga kvällen var det svårt att tro de dåliga väderutsikterna men vi beslöt att ligga kvar i Marstrand över fredagen.

/Lisa III och Marita III

S/Y Gondul "eftertanke"

Vi har ju redan läst vår dagbok en gång och redogjort för aktiviteterna den stora lågtrycksdagen men vi glömde att Hälsönbesöket fick ställas in p.g.a. vind så vi fick lyssna på Lisa III på liggedagen i Marstrand. Och det var en ruskig historia om Hälsöjohannes. Kapning och rånmord på en skuta i farvattnet runt Mollösund, men han fick sona sina illgärningar och blev halshuggen efter dom i Svanesundstinget.

S/Y Gondul, fredag och lördag 10-11/8

Ett djupt lågtryck passerade över Bohuslän och vi fick byar på 28 m/s enligt mätaren. Marstrand är ju inte den bästa hamnen att rida ut stormvindar men eskadern låg tryggt. Gondul som är ett fornnordiskt gudanamn deltar för första gången någonsin i en eskadersegling och vi måste säga att det ger mersmak, trevliga möten med trevliga båtmänniskor. Vi var alla överens om en tidig avgång då vädergudarna lovade tilltagande s-vindar och regn. Men regnet kom men inte vinden så det blev för många motorsegling som vi kanske till mans vant oss vid denna fantastiska sommar.

Dagens tema var Simson en väl- ökad präst på Kåringön som fick stopp på supandet men kanske inte alltid leva som han lärde. Det fanns inget metoo på den tiden och det skall Simson vara glad för. Vädret var lite molnigt så vi fick ordna lokal och efter skepparmötet så dukade Britt Victorias myrstackar fram och vilken succé och åtgång.

/Chris och Peter

Söndag 12/8

Dagens hamnvärdar Necessé och Progress lämnade Kåringön tidigt. Bra vindar tog oss mot Bohus Malmön där vi kom igenom två regnskurar. Den sista precis när vi lade till i fiskehamnen, då regnet studsade i havet. Sista biten blev det motorgång.

Gondul som var litteraturansvarig kom snart också.

De övriga eskaderbåtarna kom in efter hand och vi var snart alla samlade fram på eftermiddagen. De som lämnat Kåringön sent slapp regnet.

I dag berättade Peter/Gondul om stenhuggare på Malmön. Vi fick lyssna till en livfull men tragisk historia om Franklin och Margit och deras lilla dotter som bodde i ett torftigt båthus på Malmön, där Franklin hankade sig fram som stenhuggare.

Vi gick en härlig promenad runt ön genom mycket varierad natur med klippor, lummig skog, stenskravel, vackra ängar och förbi vackra röda näckrosor i vattnet.

På kvällens skepparmöte startade hamnvårdarna med en namnlek. Vi började med att stå i en ring och var och en sa sitt förnamn. Var det fler som hette samma fick de lägga till bokstäver ur efternamnet. Vi gick runt huller om buller och hälsa på varann. När man hälsade bytte man namn ex. EvaLi hälsar på Thony så heter EvaLi Thony och Thony EvaLi. Man fortsätter att gå runt och hälsa tills alla fått tillbaka sitt eget namn igen. Vi provade två omgångar men alla fick inte tillbaka sitt namn. Sista omgången var det väldigt många ChristinaW kvar.

Efter det bjöd hamnvårdarna på ost, kex, chips och vindruvor.

Progress är med på sin första eskadet och instämmer i det Gonduls besättning uttryckte om vad trevligt det är att segla på detta vis.

/Necesse och Progress!

Måndag 13/8

I strålände sol och svaga vindar lämnade vi Bohus Malmön för nästa hamnbesök som är Bovallstrand. Samtliga båtar i gruppen kunde förtöja på stenkajen.

I det fina vädret passade flera på att ta ett dopp vid den välordnade badplatsen.

Dagens litteraturpresentation gjordes av ”Josefin”. Vi delgavs inblick i boken ”Ett köpmanshus i skärgården” utgiven 1860 av Emelie Flygare-Carlén. Boken har två gånger blivit filmatiserad. Från film nr. 2 minns vi särskilt skådespelaren Åke Falk.

På kvällen hade vi sedvanligt mingel med förtäring vid långbord på kajkanten.

/Cherie och Lisa III

Tisdag 14/8 Väderöarna

För en gång skull kom vi på Marita III fram i tid, men till ingen nytta. Efter hamntömningen kl. 10 sorterade hamnkaptenen in oss som sista båt, så Lisa III fick som vanligt ta hand om mottagandet. Hamnkaptenen Peter är värd ett särskilt omnämnande. På ett fantastiskt trevligt sätt kunde han dirigera båtarna runt i den trånga hamnen och ge korrekationer så att det kändes som beröm i stället för kritik.

Det var en gråvädersdag med ihållande lätt regn. Litteraturansvariga ”Cherie” hade valt en bok som inte gick att få tag i, så i stället ordnade de med en guide som viste allt som är värt att veta om Väderöarna. Han berättade om öns historia som lotsplats, livfullt och med många

utvikningar om krångel med myndigheterna. Det visade sig vara han som lyckats få Sjöfartsverket att märka ut ett okänt grund i hamninloppet.

De hala klipporna i regnet innebar att rundvandringen inskränkte sig till lotsutkiken.

Den längre turen runt ön fick anstå till onsdag morgon när det torkat upp.

Skepparmöte och samkväm i en konferenslokal i hamnen.

/Lisa III och Marita III

Onsdag 15/8

Som Lisa och Marita III förutspått torkade det upp under natten och det blev den skönaste morgon man kunde tänka sig. Några passade på att gå (klättra) den markerade leden förbi kompassrosor, grottan och kyrkan. Utsikten över obruten horisont i väster var bonus.

Några tog ett morgondopp och vi som satt efteråt och torkade på ljugarbänken bestämde att här skall vi minnas i november.

Inga problem att komma ut ur den välstuvade lilla hamnen, Gondul och Necessé först.

Supersegling i sol och sydlig vind över Väderöfjord. Synd att den var så kort!

När man är hamnvärdgår tiden fram till kl. 4 fort. Alla kom på plats till slut om än inte alla sida vid sida. Hamnkaptenen hade stängt för säsongen men betalt tog han via automat, 350 kr.

Kl. 4 samlades vi på kajen i lä och fick höra Eva berätta om Grebbestads egen poet, Ebba Lindkvist. Omständigheterna förde henne ut i världen och var hon bodde skrev hon dikter; enkla, vardagliga motiv, men med känslig blick för livets väsentligheter. Sedan barndomen låg kust och hav henne allra närmast.

Vi fick en fin stund i den lilla minnesbersån som Grebbestads kommun hedrat henne med, där några av hennes dikter är inhuggna i sten. Eva och Bengt lät oss lyssna till några vackra tonsättningar av hennes dikter.

Till skepparmötet lånade vi ett för ändamålet välanpassat klubbhus på piren. Kaffe och te serverades och som originellt ”tilltugg” bakelser enligt Christina på Gonduls recept: Lägga en 2 cm tjock rulltårtsskiva i en pappersmuffinsform. Dränk in den med 1 msk apelsinjuice. Spritsa ordentligt med grädde. Garnera med färska bär och flagad mörk choklad.

Till sist några ord om den unge mannen som var ordförande i nämnda båtklubb. Så vänlig och serviceminded. Han cyklade t.o.m. ned till hamnen kl. 10 på kvällen för att få nyckeln som han lånat ut. Christina och jag blev helt förälskade!

/Karin på Necessé

Torsdag 16/8

Morgonen i Grebbestad var lite mulen och den något friska vinden låg kvar på syd enligt prognos. Vinden skulle öka på eftermiddagen så att komma iväg tidigt kunde vara en fördel. Några behövde gå och handla eftersom vi ändrat denna dag från att vara en liggedag till att gå till Ramsö. På lite olika vägar och med varierande segelsättning tog sig alla båtarna, utom Union som måste bryta eskadern p.g.a. sjukdom, till Ramsö.

På Tjurpannan och Kosterfjorden var det ganska gropigt. På Ramsö fick några båtar göra en tillfällig förtöjning i väntan på en ledig plats. Till slut var alla på plats och blev ett dominerande inslag i hamnen. Fram till kl. 18:00 var det fria aktiviteter, men då samlades vi i det gamla sjöräddningsskjulet från 1949.

Där berättade Lars i "Cherie" en historia som började på Marstrand och slutade på Ramsö.

På initiativ från Britt hade 5 kg frysta räkor inhandlats i Grebbestad. De hade under dagen tinat ombord på "Victoria". Efter besöket i skjulet samlades vi bakom några sjöbodas där det var någorlunda lä och fanns bord. Räkorna dukades upp tillsammans med de tillbehör som var och en hade med sig. Det blev en riktigt fin räkfest i en något originell miljö. Det var lite kyligt så för att få upp värmen lekte vi pepparkakskull och sjöng "August och Lotta" med tillhörande rörelser. När det började mörkna packade vi ihop och kröp ner i båtarna.

/Eva och Leif, "Josefin"

Fredag 17/8

Vi vaknade upp till en fin morgon i Ramsö Fiskehamn. Veckans stora händelse på ön utspelades framför våra ögon, färjan skulle gå in till Strömstad. Alla var där och stort och smått avhandlades på bryggan.

Progress och Victoria seglade iväg först i fin sydlig vind. Efter en timmes segling angjorde vi bryggan på Nordkoster. Det blåste en del i kanalen så man var i behov av lite hjälp vid tilläggnen. Rätt snart dök övriga båtar upp och alla togs om hand och blev tryggt förtöjda långsides på bryggan. "Progress" och "Victorias" besättningar gick iväg för att reka för dagens litteraturredovisning.

Det blev uppställning 18:00 för en promenad till en hemlig strand, där den kusliga händelsen från boken "Springfloden" utspelade sig. Bosse berättade lite om författarna Cilla och Rolf Björnlind. Britt läste med inlevelse inledningen i boken, där en kropp blev nedsänkt i en grop i strandkanten i väntan på den annalkande springfloden som skulle dränka den arma kvinnan. Eva redogjorde för den snåriga händelseutvecklingen i boken och hon trollband en hänförd publik.

Dagen avslutades med "gåfotboll" a'la Necessé. Det blev succé med många glada skratt. Vann gjorde Katterna, tvåa blev Kossorna och sist blev Grisarna.

Efter detta gick alla hem till sitt.

/Bengt och Eva "Progress"

På väg till Hasselvikarna passade vi på att besöka galleri ”Torget” som Marianne Oijers driver tillsammans med sin man, konstnären Jörgen Byström. På väggarna i galleriet hängde ett antal av Jörgens tavlor tillsammans med andra konstnärers alster.

Jörgen är också gammal seglare och har haft flera större och mindre båtar som han berättade om liksom hur det gick till när galleriet skapades. Vi fick även se Jörgens arbetsrum med flera av hans tavlor.

Lördag 18/8 Nordkoster

Vi har nått målet och det är dags för avslutning till kvällen. Det är regnrisk men de olika besättningarna tar chansen till utflykter av olika slag till bl.a. Sydkoster. Det blåser en hel del men regnet kommer först fram på eftermiddagen. Kommunikationen med Sydkoster var inte helt problemfri. Den lilla linfärjan över sundet hade det svårt i den hårda vinden. En tid var den helt stängd och besättningen på Marita III blev hänvisade till den stora färjan. Det blev en nått försening på 1,5 timmar i regn och blåst.

Det var tänkt att avslutningsmiddagen skulle vara på restaurang Strandkanten men de tar inte bokningar och kunde inte lova att vi skulle kunna sitta alla vid samma bord. Därför bokade vi i stället på restaurang Galejen nära färjeläget. På ett eget etage fick vi alla plats runt ett långt bord. Det blev mycket lyckat med bl.a. inomhuspoängpromenad med frågor om det vi lärt oss under färden och mycket fint flöjtspel av Karin medan Torsten läste texten till Taubes ”Inbjudan till Bohuslän”. Däremellan berättades och talades det om sådant som varit och sådant som kanske kommer att ske.

Regnet hade upphört och mörkret kommit när vi sedan vandrade tillbaka till båtarna.

/Eva och Leif ”Josefin”