

BARN-ESKADER, JAVISST!!!



Vi har seglat med våra barn, Nathalie 8 år och Linus 6 år, sedan de var riktigt små. Men inte förrän i somras har vi varit deltagare på en eskader, som nu dessutom råkade vara en barn och barnbarns - eskader. Vi hade inga direkta förväntningar när vi anmälde oss till Limfjords Eskadern 2013. Nathalie hoppades på att det skulle bli mycket bad och roliga kompisar. Linus ville leka och segla. Vi föräldrar såg fram mot nya bekanskap, trevligt sällskap och hoppades på fin segling.

Alla deltagarna samlades på Läsö en blåsig söndag. Några av barnen hade lekt redan på förträffen i april, så de fortsatte direkt på lekplatsen! Det var totalt 20 barn och ungdomar fördelat på nio båtar. Nathalie listade snabbt ut vilka barn som bodde på vilken båt. Tur att alla hade sina eskaderflaggor uppe! Redan under första etappen, på söndagen mot Säby, visade det sig att några av barnen var riktiga radiooperatörer. Sambandet på kanal 72 gick varmt och under hela eskadern var det mest barn som pratade i VHF:en. Dessutom helt korrekt, oftast...

Det var väldigt lättsamt och enkelt att delta i en eskader. Allt under rutinerade eskader-ledare, Inge och Annethe's ledning. Vi hade flera mycket erfarna seglar-familjer med och det fanns alltid hjälp att få om man behövde det. Victorys skeppare, Ingvar, satt upphissad i en mast i över en timme för att hjälpa till med en krånglande rull-stor vid ett tillfälle. Vi själva lyckades tömma vår dricksvattentank i kölsvinet den dag vi skulle ligga i naturhamn/stjärn-ankra, men tack var Rolf så kunde vi få 30-40 liter från Wikoria, så slapp vi gå in och tanka vatten.

Varje kväll hölls det skepparmöte. Då var två båtar hamnvärdar gemensamt och ordnade något att dricka, lite tilltugg, gav lite information om hamnen/byn och ibland någon aktivitet för barnen. I Hou blev det mingel och grillning och lek, b la i rutschkanan, till sent på kvällen.

I de flesta hamnar fanns det lekplatser och fanns det inte det hittades det på något annat roligt. Krabbfiske givetvis och vid något tillfälle badades det ofrivilligt med kläderna på. Men med god hjälp från kompisarna löser man även som 7-åring det mesta och det räckte att ringa till mamman och meddela att nya, torra kläder var på!

Det händer alltid mycket när det finns yngre besättning med. I några hamnar krävdes det mynt för att kunna duscha och en del ordnande av föräldrar för att få sina juniorer duschade, hela och rena. Men

för en 8-åring är det absolut inget som hindrar att direkt efter duschen delta i leken "bli begravd i sandlådan, så bara huvudet syns". Sand i hela båten igen...

Det var roligt att segla i Limfjorden för det finns många broar, tycker Linus, och det är bara att hålla med. Barnen gillade när flera båtar gick nära varandra, så man kunde se och vinka. Men vi seglade inte alla dagar. Två dagar var vilodagar och en av dem var i Ålborg. Där var det flera familjer som tog sällskap och gick på Zoo. Det var toppen! Både djur att titta på och stor lekplats, allt i ett. På väg ut passerades shopen och minst fem olika gosedjur fick nya mattar och hussar. På kvällen skulle de nya kompisarna döpas och gungas.



Vi hade musiker med ombord på Victory. Mycket trevligt! Det blev möjlighet för barn och vuxna att sjunga allsång ett par kvällar. Barnen i besättningarna på Wikoria, Vicory, Bara Vara och Delfinen genomförde även uppträdande inför hela sällskapet. Så bra och så modigt! Det hördes till och med "we are sailing" under gång från Victories besättning.

De flesta barn ville bada, så enligt plan gick vi till Rönnbjerg. Där finns ett stort badland, så där blev det bad inomhus. Trampolinen och hoppornet blev populära och det gick att se snygga dyk och hopp från ungdomarna och åtminstone ett magplask från de vuxna.

Vad var bäst? Stjärnankringen utanför Venö! Inge dirigerade in alla båtar, så det blev en supersnygg och stabil stjärna. Först senare framkom att han inte gjort just detta moment tidigare, men det gick helt perfekt. Ut med ankare i fören och tajta till i aktern så det blev en pool i mitten. Barnen gick tipspromenad runt i allas båtar och allt eftersom kvällen gick blev det besök hos varandra. Barnen badade så de blev blå, det var ju kul att hoppa och simma mellan varandras badstegar och badplattformar. Tidvis såg vattnet mellan båtarna mer ut som vattnet i en bubbelpool.

Kvällen avslutades med sång och musik från Viktory, alla hade chansen att vara med, från sin egen båt eller gå över till Viktory.



Dagen efter stjärnankringen var det flera av barnen som gjorde myteri, bl a från Octopus och Caprifol som blev helt utan yngre besättning. Några andra båtar fick betydligt fler lättmatros ombord över dagen.

Eskadern avslutades i Lemvig, 12 dagar efter vi startat från Läsö. Där ordnade Inge och Annethe tävlingar för stora och små, mycket roligt och uppskattat. Alla barn och ungdomar hade visat att de kunde dubbelt halvslag, förtöja runt pålar och mottog juniorskeppar-diplom och medalj (som gick att äta upp). Vid den gemensamma grillningen utdelades även plakett till varje besättning.

Jag vet inte om vi hade extrem tur, men jag tror inte det egentligen, för vad jag förstått brukar barn-Eskader vara precis så här bra. Vi fick massor av nya trevliga vänner och härliga minnen. Alla visade stort engagemang och att segla med i en barn-eskader är något vi verkligen rekommenderar! Stort tack till eskaderledarna, Inge och Annethe Andersson, för en väl planerad och på bästa sätt genomförd eskadersegling i Limfjorden 2013. Nu ser vi fram emot höstens återträff!



Familjen Ahlgren på Delfinen genom Anneli