

Friska fläktar på årets tjejssegling med Qvinna ombord

7-9 september gick årets tjejssegling med Qvinna ombord av stapeln. Helgen var mycket lyckad och lärorik. Alla har gjort många nya erfarenheter, fått nya bekanskap och skrattat mycket. Vädret satte både arrangörer och deltagare på hårda prov.

Dagarna innan blåste det kuling och så gjorde det också på fredagen. Gott humör och en stor portion envishet gjorde att det hela ändå genomfördes. Några båtar stannade tyvärr hemma men besättningar stuvades om, en del deltagare anslöt med bil och fick bo hos Bente.

För oss som seglade var det en utmaning att ta sig till Klädesholmen i den hårda vinden. På fredagskvällen åt vi en god buffé på Kylen. Trevligt att mingla och kunna småprata med alla och samtidigt få program för helgen. Vi törnade in mätta och goa i våra kojor.

Lördagen startade med ett föredrag av sjökaptan Sören Johansson. Han talade om synen på nöjesbåtar från bryggan på fartyg. Det var en tankeväckande och intressant föreläsning om säkerhet och respekt. Han talade också om fördelarna med AIS. öTake-home message ö yrkestrafik går betydligt snabbare än vad vi fritidsseglare tror, de gör så gott de kan för att väja men det är inte alltid lätt och de har också ofta svårt att se oss.

Efter förmiddagskaffe blev det den spektakulära övningen Britt överbord. Britt volonterade till att ta på sig vådräkt och torrdräkt för att sedan hissas upp och ner ur vattnet som en strandkrabba i juli. Vi prövade olika metoder med blandad framgång. Efter denna övning är vi alla bättre på att få upp någon som ramlat i, men slutsatsen är att det är svårt. Vi var många, ingen chockad eller stressad och personen i vattnet var helt med på noterna. Att i öppen sjö hissa upp någon på 90 kg när man är ensam verkar i det närmaste omöjligt. Om våra nära och kära läser detta ö ramla inte i, ha en kort livlina.

På eftermiddagen var det dags för raketer. Nödraketer laddade med havregryn var medtagna och någon från varje besättning fick testa att skjuta upp dem. Det var roligt och spännande. Vi prövade också att tända handbloss. Två raketer gick inte att fyra av, de hade passerat bäst före datum. Det gäller alltså att ha med färska saker ut på sjön. Bente bor i ett fantastiskt vackert och smakfullt hus. Vi blev alla inbjudna på vin och tilltugg. Skönt att få lite lä från vinden och kunna prata med alla. På kvällen grillade vi båtvis men vi satt tillsammans och åt. Klädesholmen har flera fina grillplatser med picknickbord. Prognosen på söndagen stämde inte helt men vinden hade lagt sig och vid 10-tiden satte vi kurs mot våra olika hemmahamnar. De flesta av oss har fått ett ökat intresse av att lära sig mera, kanske gå kurser under vintern och självklart återkomma på nästa tjejssegling. Stort tack till arrangörerna! *Text: Inger Hansson*

Foto: Eva Helgesson