



Kristihimmelsfärdseskadern 2012, eller när man får ta till plan B.



Åter var det dags för den traditionsenliga eskadern på Kristihimmelsfärdshelgen. Första målet är att gå till Läsö, skulle det vara väderförhinder så aktiverar vi Plan B.

Denna gång var det 15 båtar anmälda till eskadern. Efter en del avhopp och förhinder, så blev vi totalt 12 båtar och två ledarbåtar.

Vi träffades på Rörö, som ligger ganska centralt för en överfart till Läsö. Med tanke på att vi hade båtar med hemmahamn allt ifrån Onsala till Munkedal och Uddevalla. Vädret såg inte bra ut, hårda vindar aviserades. Tre av båtarna ringde och var på väg till Läsö på onsdag em. Med anledning av det hårda vädret som nalkades. Vi lekte med tanken att gå på kvällen till Läsö i stället. Med tanke på att dom sista båtarna kom till Rörö kl:23:20 så var det ingen bra idé. Dessutom skall man inte ha nattsegling på en nybörjareskader

Upprop på onsdag kväll, för dom som var där. Vädret såg inte bra ut för en överfart 10-16 m/s ren motvind. Beslöt att vänta och ligga kvar även nästa dag. Träffades igen på torsdag fm och tog en gemensam promenad runt ön.



Promenaden på Rörö.



Promenad på Rörö

Efter lunch samlades vi åter för lite tävlingar, nu började gruppen bekanta sig mera och alla verkade trivas. Vad lite pilkastning, plockepinn och ringar kan göra för den sociala miljön. Tog en samling på kvällen och avnjöt den s.k. landaren som skulle druckits på Läsö, lite mingel avslutade kvällen. Nu pekade prognoserna på en vind upp till 14 m/s. Vilket gjorde att en överfart på fredag var uteslutet. Fick rapport från dom båtar som låg på Läsö. Blåsigt men soligt, inte så många båtar i hamnen. Vädret såg ut att fortsätta med mulet regn och blåst.



Vågekoll



Här är dom!

Eskaderledarna börjad planera för Plan B, med första krav att få tag i en lokal. Det sluta med att vi fick tag på Tjörn segelsällskaps klubbhus i Skärhamn på fredag kväll. Nästkommande dag, lördagen blev det en blåsig segling upp till Skärhamn från Rörö, oj vilka vågor det gick på Marstrandsfjorden. Ingen ångrade att vi inte hade gått till Läsö.



Rejåla vågor på Marstrandsfjorden

När vi kom till Skärhamn så sprack molnen upp och solen visade sig, vinden lade sig något på em.

Eftermiddagen var s.k fri tid, kvällen var reserverad för en gemensam måltid, grillning etc. Vi träffades i lokalen hela gänget, en väldigt trevlig kväll, avrundades med eskaderavslutning och plakettutdelning.



Samkväm





Avslutning och Plakettutdelning.

Alla var nöjda med eskadern, man kan ha väldigt trevligt trots att man inte kommer till målet. Dessutom så kom två motorbåtar och en motorseglare till Läsö.

Eskaderledarna

på

Blue Magic och Drömmen