

Barneskader II i Bohuslän 10-18:e juli 2012

Efter hand som alla båtarna anlände till vår samlingspunkt i Grundsund samlades vi i två snygga led utanpå varandra, med ett perfekt läge framför alla gästhamnsfaciliteter. En av deltagarna, som oplanerat anlände en dag för tidigt, var förutseende och bokade sju kajplatser med hamnkaptenen.

Eskadern startade med en kombinerad förträff och samling i båtklubbens klubbhus. Namnknappar skapades medan en kort presentation av båt och besättning gjordes av eskaderledarna. Hamnvärdskapet presenterades, hamnvärdsflaggor och eskadervimplar delades ut.



Spännande att äntligen få träffa alla deltagarna! Fjorton vuxna, arton barn och 2 hundar på sju båtar.

Efter ett tidigt skepparmöte på bänken utanför servicehuset i gästhamnen, och med en ostadig väderprognos, enades vi om att välja Keö som första hamn istället för Buröarna som planerat.

Ett bra val och perfekt ankomsttid, visade det sig. Hela eskadern fick plats, sida vid sida, på bästa läge. En halvtimme tidigare hade det varit helt fullt.



För att ges möjlighet att lära känna varandra stannade vi två nätter. På en anordnades tipspromenad. Nästa dag var det sjörövertema med skattjakt.



”Grillkillarna” samlades för första gången och det blev gemensam middag på klipphällarna. Det skulle bli många fler sådana fina kvällar. En perfekt start på turen, bara avbruten av några korta regnskurar.

Nästa mål blev Inre Huö. På vägen dit passade de flesta på att bunkra i Kungshamn.

På kvällen arrangerades krabbfisketävling i vår vik. Musselbristen gjorde att barnen fick hålla tillgodo med sniglar vilket gjorde att nya sätt att få krabborna i hinken uppfanns.



Nu var det dags att fylla både batteribanken och kylskåpet och kanske ge den personliga hygien en liten omtanke. Efter lite träcklande var vi på plats vid bryggan i Hamburgsund. Kylskåpen var det inga problem att fylla, däremot svårare med batteribanken, max fyra båtar på en 10 amp säkring...

Som på beställning fick vi underhållning på kvällen av GP's Karnevalsbat Ingo som förtöjde vid linfärjan. Uppskattades av våra tonåringar. Innan läggdags kom en fotboll fram och det blev vuxna mot barn i en härlig barfotboll på gräsmattan vid hamnen.



Nästa morgon enades vi på skepparmötet att det var bättre att ligga inblåsta i styv kuling på Skut/Hamnholmen än att göra det i Hamburgsund.

Ett klokt beslut visade det sig. Vi fick två härligt blåsiga men soliga dagar ut i havsbandet. Det gick knappt att gå upprätt ut mot havssidan på ön. Men vi låg tryggt samlade inne i "hamnen". Sopbåten var kanske inte var lika nöjd när den skulle passera spindelnätet av akterförtöjningar.

Medan barnen underhöll sig själva fick vi vuxna lite egentid. Några passade på att ta ett träningspass, fiska eller bara vara tillsammans med sina nya bekanta.

Den planerade segeltävlingen med egentillverkade farkoster fick en perfekt inramning uppe på toppen på berget i en liten damm som utgjorde tävlingsplatsen för "Skutholmen Cup". Efter drygt en halvtimme hade fantasin och konstruktionsidéerna blomstrat ut och tävlingen kunde starta, vinnaren koras och åskådarna var nöjda efter en trevlig fikapaus.



Stora Klövskär blev nästa och sista stopp. Här kunde vi på ett bra sätt utnyttja varandras båtar när inte alla fick landkontakt. Barnen genomgick miniskeppartestet, fick diplom och knapp, och Eskaderplakett delades ut. Ännu en fin kväll och en perfekt avslutning på en fantastisk vecka!



Sammanfattningsvis kan man säga att sju båtar fungerade mycket bra. Fler än åtta hade gjort det svårt att hålla oss samlade i hamn. Barnen fann varandra och blev snabbt kompisar, och har barnen det bra så har vi föräldrar det också!

Stort tack till Annet Sjöo i den andra Barneskadern och Inge Andersson för fin inspiration och hjälp med tips och idéer för oss nybörjarledare.

Hälsningar från Lena, Lars och Erik på MinNova.