

Eskadersegling med deleskader Maack-line till.SXK:s riksmöte i Stralsund (deleskader nr 14)

Eskadern samlades på Vrångö den 6 juli 2007 för avsegling mot målet Stralsund med ankomst onsdagen den 18 juli.

Kulingvarning och hårda vindar gjorde att eskadern fick stanna kvar på Vrångö i fyra dagar

Målet för den första etappen var Träslövs läge men där ligger redan två deleskadrar inblåsta så vi söker annan destination.

Alt.var Läsö och gå i lä om Jylland men det blev motvind

Femte dagen har vinden gått ner och vi planerar att gå till Träslöv

Men vinden vrider till sydost vilket ger motvind så vi avvaktar ytterligare en dag.

Dag sex fin morgon med obefintlig vind vi går mot Träslöv

Under dagen ökar vinden från väst och vi har kommit till Klåbak då

vi drabbas av en stormby varvid två båtar får problem med segel och går in till Varberg, en deltagande motorbåt får problem med angöring i Träslöv pga kraftig vind och inbäring i hamnen.skadade bogproppellrar gjorde att dom bryter eskadern

En båt som gick till Varberg lämnar eskadern.

Båt nr två med segelproblemen fick detta reparerat och ansluter till eskadern igen

Nästa mål var Torekov som gav fin segelvind från nordväst.

nästa etapp var Köpenhamn men eftersom vi har förbrukat alla våra reservdagar gällde det att så snabbt som möjligt ta oss till Rygen etappmålet blev istället Dragör

Nästa etapp blev Klintholm som gav en tuff segling med hård vind från väst

Efter Klintholm blev det Barhöft på Rugen och nu var vi ikapp färdplanen.

Vi lämnade Barhöft på morgonen för en gemensam samling av alla deleskaderna

på ett i förväg bestämd mötesplats på Prohner Wiek ett innanhav på Rugen.

Det var en fantastisk syn att se alla deleskaderna komma från respektive hamnar med flaggspel i topp

Alla deltagande båtar går på rad in till Stralsunds marina som var helt reserverad för eskaderna.folk stog på piren och viftade med svenska flaggor och pläste i trumpeter.

Efter angöring blev det dusch och köp av biljetter till Hoffmans äventyr.

Det var en fantastisk föreställning som utspelades på en scen uppbyggd på en båt

Vi satt på en läktare med hela marinan i bakgrunden och solen gick ner och skymningen kom och alla strålkastare tändes på scenen medan båtar kom och gick med lantärnorna tända.

Det var även ett besök hos borgmästaren på rådhuset som berättade om

Stralsunds historia som handlade om Pommern och svensktiden då Stralsund var svenskt i 200 år.Detta firades med Wallensteins dag med parader och tidsenliga kläder

En stadsprommenad i Stralsund och en bussresa runt Rygen ingick i programmet

Efter fyra dagar i Stralsund blev det avslutning på piren för samtliga deleskadrar.

I stort sett var rikseskadern mycket lyckad med bra aragemang och med trevliga deltagare trots det tuffa vädret.

Göteborg den 15 oktober 2007

Kurt och Anita Maack på s/y Ballerina