

6-timmarsgänget gör julbordsutflykt

Sista kulna söndagen i november (191124) samlades 16 julbordsugna SXX-are för att tura på Ålands hav. De var lystna på att få återuppleva seglingar under soligare förhållanden och få inspiration hur julen skulle förtäras. Och kanske även bunkra upp vissa grundingredienser.

Tore Ericsson som var värd och organisatör hade bokat konferensrum där vi i solenn enskildhet fick presenterat vad som hänt i Uppsalakretsen som numera inkluderat Roslagen i sitt namn. Naturligtvis gällde det 6-timmars. Banorna (rundningsmärkena) presenterades både i Mälaren och till havs i Singöfjärden och på Ålands hav, det senare map 24-timmars. I det senare fallet kändes kanske sex timmar lite kort...! Mycket arbete har lagts ner för att fastlägga rundningspunkterna. Imponerande!

Tyvärr kunde Kjell Pernestål inte närvara och berätta om det ambitiösa arbete som lagts och läggs ner för att lägga ut bojar trevliga och skyddade naturhamnar mellan Grisslehamn och Björn. Kjell Lindberg berättade om sin årliga långsegling på "the racing Farr 65" (20 x 5 meter) Celest of Solent. 2018-års ARC-race med 200 båtar gick mellan Kanarieöarna och Santa Lucia (Västindien). Det tog 17 dygn och två trasiga spinnakers. Mycket framskjuten placering bl.a. tack vare vägval styrt av meteorologiska informationer om vind och vindriktning. Det var racing och inte cruising som gällde men ibland gavs tillfälle till lite solig avkoppling. De fem kvinnliga av sexton i besättningen avbildades ibland tämligen lättklädda i bikini.



Kjell Lindberg visar hur båtarna efter ARC-starten i Las Palmas sprider sig ut över Atlanten. Alla segelbåtarna har AIS vilket tillsammans med internetuppkoppling gjorde det möjligt för alla intresserade hemmavid att lätt följa båtarnas färd över havet i realtid. Foto: Tore Ericsson

Mats Pettersson och Marianne Ehrengren visade bilder från många eskadrar under 90 och 00-talet. Både korta, Örsundsbro och långa Stralsund och St Peterburg. Många kända ansikten dök upp bl, Hans Norman. Julbordet intogs med sångliga inslag ledda av Krister Sällvik och smakade bra. Besöket på bryggan och att spana ut över det mörka Ålandshav och lokalisera kända fyrar som Svartklubben och Understen gav naturligtvis associationer till egna seglingar. Landstigningen gick bra och dryckerna till julen kunde oantastade lastas in i bussen.... En trevlig resa som rekommenderas.

Krister Sällvik