

## **Kryssarklubbsseskader 2019 Hunnebostrand – Risör Norge**

### **Torsdag 27/6 kl.18 startar vi.**

Idag var vi äntligen framme vid SXX eskader. 13 båtar med 28st. goa trevliga människor. Vi träffade redan flera båtar igår och idag anlände resten till Hunnebostrand.

Många hjälpsamma händer bar ut det vi bjöd på till en fin plats på S:t Görans Ö. Alla promenerade dit tillsammans med ledaren av gruppen, trodde vi! 2 besättningar fattades men de kom snart tillrätta. Skepparmöte hölls och vi körde en presentation av alla igen så alla kände att de var med.

Kvällen förflöt i solsken med god mat och trevligt umgänge. Vi fick veta att vi hade en superfotograf med oss. Ove erbjöd sig att kolla våra uppblåsbara flytvästar så att patronerna var ok.

En ny härlig dag väntar oss imorgon! Bonne

### **Fredag 28/6 Hunnebostrand-Väderöarna**

Enligt hamnkaptenen måste vi vara på Väderöarna kl.10.30, för att få ligga i Storöhamnen. Föregående natts båtar körs ut ur hamnen kl.10, för att bereda plats för dagens gästbåtar som måste vara på plats senast kl.11.

Tidig revej alltså! Gloria Mundi avgick redan kl.07.00 före alla andra.

Fantastisk fin morgon! Mycket svag vind varför vi tuffade på för maskin.

Vi försökte segla men i den svaga vinden och med gammal havsdyning så rullade båten bara och seglen slog. Ner med seglen och fortsatt motorgång!

Vi gick i dörjfart, dvs 3-4 knop. 6 makrillar blev dagens fångst. Dessa röktes sedan i land eftersom vi hade med oss djupfryst mat som måste ätas först. Vid hamninloppet stod hamnkaptenen och Ingrid och dirigerade oss in. Det gick snabbt och smidigt.

Nästa dags hamnvårdar placerades ytterst, eftersom de ska gå först nästa dag.

Fantastiskt fint väder! Solen sken från en klarblå himmel. En lätt bris gjorde att det inte blev för varmt. Några passade på att bada andra gick på upptäcktsfärd på ön. Vår hovfotograf Rickard var runt med sin enorma kamerautrustning och fick massor av fina bilder.

Skepparmöte kl.18 och därefter mingel med frågetävling. Skön kvällssol värmdde.

Vilken kontrast mot 2015, då vi var här med Ingrid och Stellan på eskader till Oslo.

Den gången var det kallt och blåsigt så kvällssamlingen fick vi ha inomhus på värdshuset.

Den fina kvällssolen fick många av oss att gå upp till utkiken, för att bese och avnjuta solnedgången.

/Bernt, Andreas och Rickard på Gloria Mundi

### **Lördag 29/6 Väderöarna-Ramsö**

Den ena hamnvärdsbåten föll snabbt ur ledet! Hunden Ida försvann strax efter kl.7 på morgonen. Hela eskadergänget hjälpte till att leta men snart var

man tvungna att lämna hamnen. Early Bird blev kvar. Efter 12 timmars letande

hittades Ida välbehållen under trädäcket vid bryggan. Besättningen pustade ut och tittade på hur Sverige besegrade Tyskland i damernas fotbolls VM. / Early Bird

Vi har turen att vara hamnvärdar för vår absoluta favoritö RAMSÖ!

Ramsö är en liten pärla som är sig lik år från år. Den gamle hamnkaptenen Bernt är fortfarande kvar. Hamnen fylls av gula eskaderflaggor. Vi ligger förtöjda i fem led från kajen. Vilken vacker syn! Vår hamn!

Idag får vi uppleva Ramsö på allra bästa sätt. Näckrosdammen är fylld av röda näckrosor i full blom. Bohusläns landskapsblomma kaprifol är helt överdådig. Vi promenerar i en kaprifol-allé till badet. Det här är verkligen en "En inbjudan till Bohuslän". Den här kvällen får vi en utmaning: Vem kommer att slå en pålstek på kortast tid? Kvällens rekord är 2,5 sek.

Öns kakadua hälsar oss glatt "Hej då, hej då"/Arne o Lena på Embrace

### **Söndag 30/6 Ramsö-Skjärhalden**

Vi lämnar Ramsö som sista eskaderbåt. Om vi hade varit ensamma hade vi nog stannat en dag till på denna underbara ö som vi ofta besökt sedan tidigt 80-tal. När vi gått en liten bit ser vi Early Bird som är på väg till Ekenäs, för att lämna av sin lilla hund som försvann men sedan återfanns på Väderö Storö.

Vid 13-tiden är alla båtarna inne i Skjärhalden hamn. Det är soligt och varmt men börjar blåsa alltmer. Det viner i masterna omkring oss.

Hamnkaptenen är lite orolig för att hans landsmän ska tro att det är en invasion, när det kommer så många svenska båtar!

På Zefyr avslutar vi kvällen med en pizza från Skjärhalden berömda pizzeria.

/Gunilla och Ove

### **Måndag 1/7 Skjärhalden**

Idag vaknar vi av att det tjuiter i riggarna. Det blåser kuling och vi stannar kvar i Skjärhalden som planerat. Vi går Kyststien mot Holmungen fyr, Dyvika, Storesand och Hvaler kirke. Härlig långpromenad längs kust och genom skogar med picknick, lättyoga och liten guidning i medeltidskyrka.

Nästan alla var med. Roligt!

Innan kvällen fick vi bunkra för på nästa ställe finns inget att handla.

Kvällen avslutas med skepparmöte på Turistbyrå kl.18 som vanligt.

Vi såg en fantastisk film om livet i havet runt Hvaler och Kosteröarna.

Därefter bjöd vi på ost, kex och vin med tillhörande musikquiz. Där segrade Early Bird.

Vi hoppas nu att vinden lägger sig till i morgon, då vi seglar vidare.

/Bengt och Doris på Selma

### **Tisdag 2/7 Skärhalden-Verdens Ende**

Efter att kulingen lagt sig var det dags att korsa Oslofjorden och bege sig till Verdens Ende.

Mystiken var hög kring det dramatiska namnet Verdens Ende.

Överfarten var strapatsfylld där dyningarna rullade in från sydväst samtidigt som

vinden pressade på från andra hållet.

Väl i hamn gapade en tom brygga, där alla fick plats att ligga bredvid varandra.

Senare på kvällen hade vinden mojnat och en frågetävling gav svar på vilken båt som bar på mest "idiotkunskap". Zefyr segrade.

Det var en kväll där de flesta passade på att grilla som avslutning på dagen. Vi blev lite boatlaggade efter dagen! / Luna Fortuna

### **Onsdag 3/7 Verdens Ende-Stavern**

En solig kylig morgon startar Maritimus och Karinett kl.7.30, för att vara först i Stavern. Olyckligtvis drev Karinett ner på grannbåten vars besättning fick ett bryskt uppvaknande. Det blev några skavanker men inga personskador. Missmodiga gick vi för motor hela vägen med vind som var mer emot än vi förväntat. Flera av de andra båtarna hade ändå kryssat och kom nöjda i hamn. Trots kontakt med hamnkaptenen innan blev det osäkert med hur platserna skulle fördelas. När lugnet lagt sig var det trevligt att komma i land och bese denna fina lilla stad med mycket historia. Det var extra många turister i farten ihop med marknadsdagen.

Vid skepparmötet kl.18 föreslog Stellan att vi skulle ligga kvar en extra dag beroende på den hotande kulingen från SV. Även om vi bara skulle gå en kort distans, skulle vi passera de beryktade Rakkeboene och Tvistein.

Stort bifall!

Därefter följde mingel och boulespel där Maxima avgick med seger. Heja!

Ingrids förmåga att snabbt fixa kontakter, gjorde att vi kunde tillbringa kvällen på Tordenskiolds Pub, för att se VM semifinalen Sverige-Nederländerna på filmduk. Snyggt jobbat!

Trots att vi stod upp och sjöng nationalsången och damerna stod för ett jättefint spel så blev det förlust i förlängning med ett mål.

/ God natt från Karinett

### **Torsdag 4/7 Stavern**

Ytterligare en dag i Stavern men det går ingen nöd på oss. Bra beslut med en liggedag! Kl.10 var det dags för vandring på en del av den fina Kyststien. När vi kom ner till havet insåg vi att det blåste rejält. Sträckan på vandringen blev omkring 9 km. På hemvägen passerade vi en jordgubbsodling och vi kunde smaka alldeles solmogna gubbar!

Innan skepparmötet var det ett yogapass som leddes av Karin på Nessie. Mycket uppskattat! Dagens frågesport var på temat Norge/båtar/geografi. Dagens vinnare var Per Christian på Luna Fortuna

En kall och molnig morgon blev till en varm och solig dag.

/ Vasadu och Nessie

### **Fredag 5/7 Stavern-Skien**

Hela eskadern lämnade Stavern i solsken och lätta vindar. Zefyr och Gloria Mundi valde at gena genom Rakkeboene. Tittar man på ett vanligt sjökort verkar det snudd på omöjligt att gå genom området. Med digitala sjökort gick det lätt som en plätt!

Tillsammans med Ove på Zefyr hade vi redan kvällen innan noggrant planerat en rutt i datorn och lagt in ett tjugotal waypoints vilka nu kom väl till pass och lotsade oss genom det grunduppfyllda området. Väl igenom och efter att ha girat norrut mot Porsgrunn drog vi ner på farten och hängde ut dörjen. När vi kommit till broarna vid Porsgrunn hade vi fångat 8 makrillar. Eftersom fler fiskar inte skulle få plats i vår rökugn var det dags att sluta. Sagt och gjort, upp med rännörjen och återgå till normal marschfart.

Efter ett tag närmade vi oss en passage, där två broar med låg höjd skulle passeras. Vi var en grupp på 6 eskaderbåtar i sällskap. Brovakten ropades upp kanal 12 och vi begärde broöppning. Vi kom nu in i Telemarkskanalen.

Längs stränderna låg många äldre vackra hus, typ ”Kaptensvillor”.

Även nyare flerfamiljshus fanns det här, oftast med en tilltalande design.

Ca. kl.12.30 kom vi fram till Skien. Zefyr hade redan anlänt och dirigerade in oss till kaj och hjälpte till med tampar och att bära av. Tack för det, för strömmen var stark! Strax dök de andra båtarna upp och fick hjälp med anläggningen. Hela eskadern på 13 båtar fick plats här långsides i dubbla led. El fanns på bryggan. För att bunkra vatten krävdes dock egen slang.

Efter det sedvanliga skepparmötet kl.18 ordnades en quiz av Gloria Mundi.

Segrare blev Maritimus.

Solen som lyst så fint över oss hela dagen gick i moln och den kyliga vinden gjorde sig påmind. /Bernt, Andreas och Rickard på Gloria Mundi

## **Lördag 6/7 Skien**

Liggedag i Skien! Uppställning kl. 07.30 för avmarsch i samlad tropp till

Hjellebryggan. Där embarckerade vi turbåten Victoria byggd år 1892 för en tur på Telemarkskanalen. Fantastisk vacker natur! Vi passerade några slussar och kom upp i ett vidsträckt sjösystem. Efter ca. två timmars färd slussade båten upp i Ulefoss, där det var dags för att stiga av och fortsätta tillbaka till fots. Leden utgjordes av en cykelväg som var både slingrig och backig. Första sträckan från Ulefoss bestod av en lång sugande uppforsbacke, varför det kändes skönt med en rast, när vi nått krönet. Ett lätt regn kändes uppfriskande och förstärkte naturens egna dofter.

Upp och ner gick det men snart kom vi ned till slussarna vid Eidsfoss, där vi stannade till och betittade uppslussning av en fritidsbåt. Regnet fortsatte envist och vi blev surare, våra regnkläder till trots. Snart kom vi dock fram till Vrangfoss, där den gamla slussmästarbostaden nu fungerade som kafé. Skönt att få komma in i värmen, hänga av sig de blöta kläderna och inmundiga en läcker räksmörgås!

Efter en dryg timmas uppehåll här kom Telemarksexpressen (turistbuss) och hämtade oss för en återfärd till Skien. Regnet fortsatte hela tiden, varför alla försvann in i sina båtar, trötta men rika på fantastiska naturupplevelser.

Senare på eftermiddagen spelades en fotbollsmatch som flera av eskaderdeltagarna betittade på en närbelägen pub. Eftersom de svenska vann firades detta senare på kvällen på en irländsk pub. Vi passade på att bunkra vatten inför morgondagens avfärd. Dessvärre gick strömmen i hela hamnen så det var bara att ta fram fotogenköket för att koka diskvatten.

/ Bernt, Andreas och Rickard på Gloria Mundi

### **Söndag 7/7 Skien-Helgeroa**

Efter en lyckad avfärd från strömmarna i Skiens hamnbassäng satte vi kurs mot Jordsbukta (Paradisbukta) De flesta av oss gick för motor i god fart. Medström! Jordsbukta är en naturhamn på västsidan av Håöya. Otroligt vackert, nästan trolskt! Men för många motorbåtar där! Vi drog vidare till Helgeroa där vi blev väl mottagna och hänvisades plats på nya yttre flytbryggan. Många tyckte det blev gungigt och sökte sig längre in i hamnen.

Skepparmötet hölls som vanligt och morgondagens rutt till Kragerö gick igenom. Det rekommenderades att söka sig till den vackra men trånga leden Kreppa.

Dagens frågetävling hade de flesta löst med gott resultat på vägen från Skien. Vinnare blev Maritimus med alla rätt.

Natten blev kall men lugn, även för oss som låg kvar på flytbryggan, när småbåtarna slutat köra.

/ Lena och Gunnar på Bixmile

### **Måndag 8/7 Helgeroa-Kragerö**

En tidig morgon i Helgeroa beger vi oss söderut mot Kragerö.

Vinden i hamnen är obefintlig men väl ute till havs möts vi av en svag men fast bris från NV. Vilket gör att seglen åker upp. Ett smalt sund Kreppa passeras med motorn i gång och det långa sundet kantas av idylliska sommarstugor. Framför oss har vi nu Kragerö där vi får en närmast idealisk tilläggning med alla båtar på samma brygga. Kragerö är ett idylliskt samhälle med ett förhållandevis stort antal butiker och restauranger. Vi tillbringade dock kvällen på holmen utanför med grillning och skepparmöte. Kragerö är väl värt ett besök. /Luna Fortuna

### **Tisdag 9/7 Kragerö-Risör**

Idag den 9 juli är det den sista dagen på årets Norgeeskader. Vi går från Kragerö i undanvind och soligt väder SV mot Risör. Vi når Risör” Den vita staden i Skagerak” vid elva-tiden. Det såg ut som om det var fullt i hamnen men efterhand och med viss ommöblering fick vi alla plats vid samma brygga.

Efter lunch strosade vi runt i denna charmiga by. Några fikade och några fastnade i en välsorterad båtaffär.

Enligt traditionen hade vi en gemensam avslutning på kvällen. Vi åt tillsammans. Med gemensamma krafter hade vi sett ut en fin plats nära hamnen, handlat och gjort en god pastasallad. Som vanligt blev det lite lekar och frågesport. Alla eskaderbåtarna fick en liten present och personlig vers/sång av Ingrid och Stellan. De fick också en uppskattad present av oss eskaderdeltagare.

Vi har alla under dessa dagar lärt känna så många trevliga, fina, roliga goa och hjälpsamma människor som har det gemensamma intresset att var på sjön och i naturen.

/Jane o Christer på Maxima samt Doris och Bengt på Selma