



Kristi himmelfärdseskadern 2015

Åter var det dags för den traditionsenliga eskadern på Kristi himmelfärdshelgen. I år inföll denna helg i mitten av maj så ingen kunde säga att man inte haft möjlighet att få båten klar i tid. Det var 24 båtar anmälda till eskadern, men efter att några fått förhinder blev vi till slut 23 båtar inklusive de två ledarbåtarna. Av dessa var fyra motorbåtar och 19 segelbåtar. Det var även flera barn med och det är ju extra roligt.

Vädret såg inte så bra ut före samling, det hade varit kuling och regn i flera dagar. Men ett väderfönster med fint väder hela helgen såg ut att öppna sig, enligt både DMI och SMHI. Vi träffades på Rörö, som ligger ganska centralt för en överfart till Läsö. Detta med tanke på att deltagande båtar hade hemmahamn allt ifrån Onsala till Hunnebostrand och Uddevalla. Det blev trångt i hamnen på Rörö men alla fick plats.

Alla behöver inte ansluta till utgångshamnen på onsdagkvällen. Några båtar utgick från Wallhamn, några från Onsala och södra Göteborg och de gick direkt till Läsö på torsdag morgon.

Upprop på onsdag kväll. Vädret såg bra ut för överfarten, 7 - 9 m/s, slör eller

halvvind. Vi träffades igen på torsdag morgon för skepparmöte. Alla ville komma iväg tidigt och några hade redan gett sig iväg. Varning meddelades för att vi inte kommer att bli ensamma på Läsö, var beredda att ligga 8-10 båtar i bredd. Dock hade vi blivit lovade att vi skulle få plats i första bassängen i hamnen, som var reserverad för eskadrar. Det var flera klubbar som tänkt gå till Läsö denna helg.

Torsdagen den 14 maj blev en solig dag med bra vindar, en makalöst fin överfart. Som nämnts hade ett par av våra båtar gått lite tidigare och var redan i hamn. Första motorbåten var där redan kl 10.00. Österby hamn var ganska full men de flesta av våra båtar fick plats i första hamnbassängen för fritidsbåtar. Det var inte lika många båtar på Läsö i år som det var förra året. Nu var hela gänget samlat för första gången på samma ställe och vi avnjöt en liten gemensam "landare" tillsammans.

Nästkommande dag, fredag, blev det en cykeltur på ön, större delen av eskadern följde med. I strålande solsken avnjöt vi medhavd matsäck vid saltsjuderiet. Läsö är tacksamt att cykla på, inga backar och fina cykelvägar. De som inte cyklade tog det lugnt vid båtarna eller

tog en busstur. Att åka buss på Läsö är gratis. Eftermiddagen var fri tid och på kvällen hade vi en gemensam måltid med grillning. Vi lyckades få plats i hamnlokalerna hela gänget och hade en väldigt trevlig kväll som avrundades med eskaderavslutning.

Hemfärden blev på lördag då vindarna var måttliga sydvästliga. Prognosen var att de skulle öka till kuling under lördagkvällen och fortsätta med kuling på söndagen. Denna gång stämde väderprognoserna ovanlig bra, vi lyckades pricka rätt mellan kulingarna trots allt.

Tack vare ett toppenväder fick vi till en väldigt lyckad eskader. Med sådant väder och trevliga deltagare så är det ingen svårighet att vara eskaderledare.

*Annethe och Inge Andersson,
Blue Magic*

*Ingela och Björn Johansson,
Drömmen*