

Eskaderrapport Rügen 2

Måndag 8 Juli: Start i Träslövsläge ,alla på plats utom två båtar , den ena ringde och meddelade att dom hoppar av pga sjukdom och den andra som kommer från Norge ligger och väntar på en reservdel till båten och hoppas att kunna ansluta sig senare. Kl 18.00 hade vi skepparmöte där det serverades en myrstack som lät sig väl smakas. Beslutade att försöka komma iväg vid 08.00 i morgon bitti.

Tisdag 9 Juli: Motorgång i ca 6 timmar pga motvind (om någon alls) Första båten framme i Torekov ca 14.00 , då sprack solen äntligen fram och vädret bjöd på blå himmel resten av dagen. Mycket folk och god sommarstämning på kajen, vi fick alla plats i den inre hamnen. på kvällen kom även vinden och skulle under natten övergå mot kuling , beslutades att ha ett skepparmöte kl 08,00 imorgon bitti .Kvällen avslutades med en gemensam grillning.

Onsdag 10 Juli: Morgonen bjöd på sol och N/Nv ca 15 m/s så det beslutades att ligga kvar i Torekov. Några gjorde en gemensam utflykt med färjan över till Hallands-Väderö , en riktigt skumpig resa, några andra var och spelade golf, sightseeing på Bjärehalvön. Vid kvällens skepparmöte fick vi SMS från våra norska vänner att dom var på väg skulle komma vid 22-tiden.Avgång 08.00 imorgon mot Ven.

Torsdag 11 Juli: Härlig segling i slör ,strålande sol ,, då det visade sig vara fullt i hamnen på Ven så vi fick ta fram plan B , då det var en fantastisk fin segling så fortsatte vi mot den Danska sidan och Skovshoved, väl där fick vi alla plats vid samma brygga.Gemensam grillning även den fantastiska seglingsdag.

Fredag 12 Juli: Dagen bjöd på strålande sol men dock ingen vind så det fick bli motorgång idag till Rödvig, här var det inbokat ett besök på ett ölbryggeri till kvällen, dom flesta tog tåget till Stevns microbryggeri , där det med glädje provsmakades på alla sorters öl samt inhandlades några att ta med hem, efteråt var det besök på ett konstgalleri innan avfärd tillbaka med tåget.

Lördag 13 Juli: kl 08.00 hade alla lämnat hamnen, motorgång i stort sett hela vägen , några båtar valde att lufta seglen och vann väl nån halv knop på detta.Möns klint passerades på Sb sida och gav en fin vy för fotografering.vi

ankomst till Klinteholm så fanns det gott om plats,skilda aktiviteter på eftermiddagen men många tog bussen till Möns klint för en promenad .Solig men lite kylig kväll med grillning vid en välordnad grillplats. Då det kan vara svårt att få plats i nästa hamn (Vitte) beslöts det att avfärden blir 06,00 imorgon bitti. väderutsikterna inför morgondagen sa att det skulle blåsa som värst max 12 m/s i byarna men då vi skulle få medvind så beslutades att gå i alla fall.

Söndag 14 Juli: alla båtar gick tillsammans ur hamnen 06.00 , det blåste ca 8-10m/s , vinden var inte det jobbiga utan det var den ganska kraftiga aktersjön som tyvärr ökade under dagen och så gjorde också vinden , väl över på den Tyska sidan så var det fullt i Vitte så vi beslutade oss för att gå direkt till Stralsund, men väl där så var det fullt även där i båda hamnarna, en lång dag blev just lite längre, det fanns en inre hamn innanför en bro som Anna på Alinde tillsammans med hamnkaptenen i den hamnen löste så vi fick komma in och lägga oss där när bron öppnade. gemensamt restaurang besök till kvällen.

Det blev det en tidig kväll då dom flesta var ganska trötta efter denna långa dag.

Måndag 15 Juli: Liggedag och sovmorgon 😊 Vi var några som tog bussen till Strealapark där Citti har en affär och handlade lite,var tillbaka lagom till Skeopparmötet , då det är fasta broöppningstider så bestämde vi att gå vid 07,15 nästa morgon.

Tisdag 16 Juli: efter att ha passerat under första bron fick vi vänta ca 1 timme för att komma under Järnvägsbron i Stralsund. Satte segel , ren slör stora delar av vägen förutom siste timmen då det blåste upp lite, vi ligger ganska samlat i hamnen Lauterbach mole. några gav sig av för att leta upp båtvarvet Vilm, medans andra tog en promenad in till Putbus. Skepparmöte samt grillning stod på kvällens schema, köpte även biljetter till en utomhus teater i Ralsvik för imorgon kväll.

Onsdag 17 Juli:Liggedag 😊 Först studiebesök på varvet Vilm sen Heldagsutflykt med tåget Rasande Roland in till Badorten Bintz.Fantastiska badstränder som för tankarna till rivieran.På kvällen var det dags för ett fantastiskt skådespel tillägnat piraten Sturtebecker.

Torsdag 18 Juli: Tidig avgång efter att ha tagit avsked av Le Dernier Cri som skulle fortsätta mot Bornholm. Vi måste ju passa broöppningen av Järnvägsbron i Stralsund kl 12,20. Fin segling fram till rännan då det fick bli motorgång. Väl framme fick vi vänta nästan 4 timmar innan bron in till hamnen öppnade och hamnkaptén Sven tog emot oss. Efter skepparmötet blev det gemensamt restaurangbesök.

Fredag 19 Juli: Liggedag 😊 Medeltidsmässa i Stralsund för firande av Wallersteindagarna. Gemensamt besök i St Nikolai kyrkan och en timmes Barockkonsert sen var det ut i festivalyran och fira 😊.

Lördag 20 Juli: Utsläppta ur Querkanal vid broöppningen kl 10,00 Sven vår hamnkaptén tog hand om våra sopor samt fyllde våra vattentankar som avskedspresent. Motorgång i rösad led i ca 3 timmar till norra hamnen i Vitte där vi denna gången hade tur och fick plats. Olika aktiviteter till kl 18,00 då vi hade gemensam grillning samt avslutningen av denna Eskader. Alla var rörande överens om att vi har haft två fantastiska veckor med fin segling och ett fantastiskt väder.

Eskaderledare

Peter & Theres Snäll