

Väst kustseglare imponerade av Vänern

Onsdagen den 4 juli gästades SXX Vänerkretsens uthamn Ekenäs av en eskader från SXX Väst kustkretsen. Det var ett 10-tal segelbåtar som hade valt ett stopp i Ekenäs hamn, längst ut på Värmlands Näs. Eskadern kom närmast från Årans hamn på Djurö och anlände efter lunch. Deltagarna hade utforskat yttersta udden av V-lands Näs och vid 18-tiden hade Vänerkretsen bjudit in till ett välkomstpårty på kajen.

Vänern är tredje största insjön i Europa. Egentligen är den ett innanhav. Ytan är ca 5 400 km². Största djupet är 106 m och medeldjupet är 27 m. Här finns flera skärgårdar och totalt 22.000 öar. Någon har räknat ut att om man vecklar ut strandlinjen så blir den över 200 mil.

Fakta taget från Sjöfartsverkets hemsida

Lars Emthammar, vice ordf. i Vänerkretsen, hälsade eskaderdeltagarna välkomna och det skålades i champagne. Göran Hellborg, ansvarig för Vänerlotsen, gav en god information av Vänerkretsens uppskattade Vänerlots som beskriver både naturhamnar, leder och waypoints i hela Vänern. Jörgen Sundin informerade om att det i år lagts ut två nya SXX-bojar i Vänern. En ligger på västra sidan av Dalbosjön i Vingens hamn

och den andra bojen ligger i Flåvik på östra sidan i södra utfarten från Millesviks skärgård.

Då eskadern hade mottot Natur- och kultureskader med besättningar i övre medelåldern, hade Vänerkretsen engagerat Halvard Pettersson, tidigare kommunalråd under många år i Säffle och uppvuxen på Näset. Halvard berättade för eskadern om Näsets historia från Vikingatiden till

Två eskadrar samlade i Säffle gästhamn





Lars Emthammar hälsar välkommen



Jörgen Sundin informerar om de nya SXX-bojarna



Halvard Pettersson berättar om V-lands Näs historia

idag och gästerna tyckte att Halvard var en mustig berättare.

Västkostseglarna hade samlats i Trollhättan 26 juni, där eskadern upp till Vätern började. Första övernattningen gjordes i den fina hamnen i Dalbergså. Nästa dag seglade eskadern till Spikens fiskeläge på Källandsö. Här njöt man av god vänerfisk och en guidad rundvandring på Läckö slott. Eskadern seglade sedan vidare till Mariestad för en natt, därifrån till Brommösund, där en dam, som var uppväxt på Brommö, berättade historien om Brommö. Från Brommösund gick färden väster ut till Årans hamn på Djurö och dagen därpå till Ekenäs. Från Ekenäs gick eskadern genom Millesviks skärgård upp till gästhamnen i Säffle. Samma kväll kom även Vänereskader 2 till

Säffle. Att segla eskader till Vätern var så populärt på Västkusten, att två eskadrar blev fullteknade omgående.



I Säffle gästhamn trängdes nu 20-talet västkustbåtar, där den gula eskaderflaggan på akterstaget på varje båt, visade att här ligger eskaderseglare. Visklubb -67 och Säffle kommun arrangerade på torsdagskvällen en uppskattad visafest för både båtgesterna och

allmänheten. Fredagen utnyttjades att bunkra för fortsatt segling söder ut. Fredagskvällen hade eskadern bokad på Krokstad för eskaderfest. I och med denna fest så avslutades eskadern. Detta innebär att deltagarna kan segla sin egen väg hemåt från Säffle. Nu brukar det oftast vara så, att det uppstått så god gemenskap under eskadern, så att de flesta vill hålla ihop så länge det går.

När jag talade med eskaderledarna, så sammanfattade de eskadrarnas erfarenhet av Vätern så; att det var lugnt, rogivande och väldigt få båtar jämfört med sina egna hemnavatten. Planerna för återfärden var att på lördag eller söndag gå söderut genom Tössebackens skärgård och ner till Sunnanå hamn. Dagen därefter var det Vänersborgs gästhamn som var målet. I och med att nu eskadern var i Göta älv, så handlar det om en till två dagar ner till Göteborg. Sedan fanns det båtar från hela södra västkusten med, så många har ytterligare någon dag innan de är i sina hemmahamnar. Jag tror inte att jag är helt fel ute om jag säger att jag kommer att få se många av årets eskaderbåtar fler somrar här i Vätern. Vårt innanhav Vätern gav alla full tillfredsställelse och mersmak.

Jörgen Sundin