

## SXK Eskader "Danska Smålandsfarvatten 2009

Tisdagen 7 juli Eskadern börjar i Gilleleje alla har haft bra vind och vi samlades på kvällen utanför Hamnkontoret.

Köpenhamns hamnkaptan har ringt och undrar om vi inte kan skicka en båt i förväg då han säger sig ha svårt att hålla platser till oss.

Onsdagen 8 juli Vi startar från Gilleleje mot Köpenhamn, har 35,5Nm framför oss vi har en bra segling med motorgång ca 3 timmar. Strax utanför Köpenhamn pågår WM i Laser, hamninloppet fullkomligt kryllar av segelbåtar och gummibåtar. *Hamnkaptan på Wilders Plads Marina vill ha 200:-/båt vi fick ner det till 350:- för två dygn bryggan var reserverad till oss.* Vi ligger mitt i Köpenhamn och här finns en fantastisk grillplats med tak över borden. Några besökte Tivoli på kvällen.

Torsdag 9 juli liggdag i Köpenhamn, används för att fixa en del saker, andra gick på Museum. Besök på Tivoli en konsert med Michael Jackson på stora dukar har dragit massor av folk, så det var inte några köer överhuvudtaget, man kan åka vad man vill. Inträdet betalade vissa i Svenska kronor, som skulle vara lika värd en dansk krona växelpengarna blev DANSKA. Grillarna tändes i hamnen. Vi beslutar att ha skepparmöte 08<sup>00</sup> på fredag.

Fredag 10 juli ytterligare en liggdag det blåser över 14m/s så det är bara att hitta på nya saker det finns gott om museum i Köpenhamn. På kvällen blev det gemensam grillning i ösregnet.

Lördag 11 juli Vi avseglar mot Faxe Ladeplads runt 07<sup>00</sup> hamnvärdarna går 6<sup>00</sup> DMI hade pratat om sydvästlig vind 8-10 och avtagande. Vinden avtog flera gånger men var snabbt tillbaka på 10-13 och rätt i

näsan, så nästa gång går vi motsols när vi skall ner runt Sjælland. Joleanne försöker att klyva bryggan på ena sidan medan Tekla tar den andra sidan. *Hamnkaptens på Faxeladeplads är mycket tillmötesgående, han öppnar segelklubbens klubbstuga som vi får använda. Kommer och öppnar även på söndagsmorgon innan vi skall segla. En mycket bra hamn.*

Söndag 12 juli Skepparmöte 9<sup>00</sup> vi går igenom dagens etapp som går genom Bøgstrømmarna ner till Stege. Svante visar den kortaste vägen på kortet, det är ju inte så mycket vatten att gå på. Vi går runt 10<sup>00</sup> i samlad trupp förutom hamnvårdarna som smiter iväg strax före 9<sup>00</sup> *Hamnkaptens i denna hamn är mycket nöjd med att vi sköt på vår ankomst till söndagen då han i lördags hade 42 skutor i hamnen. Han har reserverat plats till oss, det går att förhandla fram ett pris med honom. Vi erbjuds att få använda segelklubbens hus, grillarna tänds strax före sju och vi sitter på klubbhusets altan.*

Måndagen 13 juli lämnar Stege, tidigt som vanligt och sätter kurs mot Femø. Vi går för motor hela vägen, för säkerhets skull har alla fullt regnställ vi vill ju ha bra väder. *Hamnkaptens ger oss ett bra pris, grillning på kvällen.*

Tisdagen 14 juli Eskaderns kortaste distans endast 5Nm, vi går till Dybvig på Fejø nu har ryssvärmen kommit. Hamnkaptens har spärrat av viss del av hamnen till oss och vi får ett bra pris igen. Alla grillar som vanligt en ny rätt introduceras grillad majscolv jätte gott. Hamnkaptens på Omø ringer vi ligger ju en dag efter.

Onsdagen 15 juli Tidig morgon för att få bra platser på Omø på eftermiddagen kommer det lite regn, vi bestämmer att gå på den nya krogen i hamnen i morgon, bord beställs. *Omø hamn har fått nya stolpar på gästbryggan så det är lite bredare mellan dem nu än det har varit förut.*

Torsdag 16 juli Idag skall MaDame få ny besättning Anna-Lena och Anders skall åka hem och deras barn Henrik och Anki med man Per och dotter Moa. *Cykeluthyraren har köpt nya Rosa cyklar perfekta (ingen gammal skit).* Vissa hyr cyklar och cyklar runt ön andra går runt på kvällen laddas det för restaurangbesök.

Fredagen 17 juli Vi har beslutat att hoppa över Lundeborg och gå direkt till Korsör. Xena kommer att fortsätta längre norrut då Sonja måste vara i Oslo i slutet på nästa vecka för att arbeta. *Vi får låna segelklubbens uteplats och grill, överlämnar SXX:s vimpel och dom blir jätte glada, så vi får deras vimpel.*

Lördagen 18 juli MaDame har beslutat att sätta kurs mot Samsø för att vara hemma till den 23 juli vi har beslutat att gå till Kerteminde för att ha vår avslutning där istället för på Sejerö då, DMI har lovat kuling nu i flera dagar. Vi lämnar Korsör i regn som övergår i skyfall när vi väl var framme vid bron hängde det som rep ner från bron, detta visade sig bara vara regnvatten från bron. Väl framme i Kerteminde upptäcktes att det var få båtar som lämnat hamnen så alla blev utspridda. *Nu är det bara sju båtar kvar och*

*hamnkapten går med på att vi bara betalar för sex båtar och bara hundra kronor styck. Avslutningsfesten blev på restaurang.*

Söndag 19 juli Samtliga sju båtar avseglar till Mårup på Samsø  
Vi möter en nästan tom hamn, vinden har tilltagit och vi ligger kvar  
Mårup är en liten mysig hamn som även har bra cyklar. Förhandling  
med hamnkapten gick bra. Vi lämnar Mårup 21 juli här blir det olika  
mål Grenå eller Läsö.

Eskaderledare Birgitta & Svante Zetterberg