

## Eskaderrapport för eskader Stralsund 1-2007

Starten för denna eskader blev Vallda-Sandö, som är en väl fungerande hamn med möjlighet till att låna klubblokal för gemensamma aktiviteter.

Till start kom 9 båtar. Ett sent återbud kom piga diskbräck. Traditionell genomgång av eskaderplanen och under trivsamma former spetsat med ost och vin. Vädret inbjöd inte till några utomhusaktiviteter.

Den 6.7 startar vi i ett mycket grått väder utan vind. Delmål är Träslövsläge. Dörjetävling utlyses i höjd med Nidingen. Vissa båtar fick bra med makrill och middagen räddades för vissa. Väderprognosen är inte lysande regn och kuling.

Vi blev kvar i Träslövsläge i 3 nätter. Hamnen är inte bra vid västlig kuling. Mycket inbäring och oroligt. Vidare är det lite jobbigt att lämna hamnen i hård västlig vind.

I denna hamn finns en klubblokal som är till för gästande båtar. Dessvärre blev det lite kris när vi planerat ärtsoppa och punsch, eftersom någon lyckats kringgå bokningsreglerna. Vi försökte på alla sätt hitta en annan lokal, med förgäves. Det blev till att knö sig in i Leen en Malö 39, som lyckades ge rum till oss alla med ärtsoppa gitarr och punsch.

Bilar hyrdes och vi besökte Varbergs museum som bjöd på Bockstensmannen nästan life och glasutställning. Efter omröstning körde vi till Ullared, för vissa en skräckupplevelse. Vi kom dock lyckligt tillbaka till våra båtar. En grillafton genomfördes med presentation av LYS-talets bekymmer för vissa båtar. Den planerade kappseglingen blev piga väderleken inställt.

Efter 3 nätter fick vi äntligen segla. Frisk vid och rejäl sjö gav oss en fin seglats till Nivå. Dessvärre tappade vi en båt, eftersom besättningen tyckte att det blev för tufft.

Nivå bjöd på fint väder och reserverade platser. Rabbaterat pris plus 2 öl till eskaderledarna. Efter 72 distans var de flesta lite sega. Landare och en kort promenad och sedan nattning. Dagen därpå var Langelinjehamnen planerad. Regn och motvind. Hamnvårdarna lotsade in de 8 båtarna på ett mycket bra sätt. Sedan blev det ströget, krogbesök, samt grillning för vissa på kajen. Danskarna upplät villigt sin fina klubblokal.

Nästa dag var vilodag i Köpenhamn, dock hann vi med en ”sillelunch” på Cap Horn, som uppskattades.

Nästa hamn blev Rödvig helt enligt plan regn och svag motvind. I Rödvig fick vi tillökning av Unisax från Ostkusten-trevligt Anders och Eva fick givetvis vara hamnvårdar och de fixade de galant.

Dagen därpå har vi sol och fin vind. Vissa kryssade till Klintholm, där vi fick ligga i fiskhamnen en något gungig hamn. Nu va vi plötsligt 3 eskadrar i samma hamn och skepparmötet blev lite rörigt

Vitte var nästa mål. Solen skiner och en fin halvvindsbog. Vi startar tidigt och anländer till Vitte kl 12:30. Våra hamnvårdar hade det svettigt att finna plats till oss alla, men de lyckades över förväntan. Vi var nu före tidtabellen och vädret var fantastiskt. 3 dagars badliv social gemenskap, grillning, vinprovning, hattparader och umgänge med de andra eskadrarna som också kom till Vitte.

Vi närmar oss den stora dagen. Med flaggspelel satta lämnar vi hamnen för att samlas utanför Stralsund 112 båtar—hur skall detta gå? på 3 led angör vår armada Stralsund på ett mycket pampigt sätt. Alla fick plats i hamnen-lite höga kajer dessvärre, men det fungerade.

Besök hos borgmästaren, som hälsade oss hjärtligt välkomna och alla bjöds på mousserande vin.

Parader ,massor av stånd för torghandel och gott om folk förgyllde våra dagar i Stralsund. Den guidad stadsturen var mycket intressant. Busstur på Rügen mm. Rikseskadern blev lyckad, men de som planerade detta fick lite mer gråa hår.

Efter 3 dagar i Stralsund avslutade vi vår deleskader med en fest på en krog. Sedan blev det lite spridning på de som skulle segla hem. De flesta hade lite varierande tidplan. Sommaren var mycket kort i år och dessvärre både blåsig och regnig. Att arrangera en sådan här jätteskader är en mycket stor utmaning och ledningen skall ha stor eloge för genomförandet.