



Svenska Kryssarklubben
Sörmlandskretsen

Sörmlandskretsen 40 år

Kretsnytt 25 år



En dag när jag redigerade framsidan på Kretsnytt upptäckte jag att det i år är 25 år sedan vår tidning började delas ut till Sörmlandskretsens medlemmar. I en låda i förrådet på Brandholmen låg en nästan fullständig omgång av Kretsnytt från 1990-talet.

De har alla samma format som dagens Kretsnytt. De trycktes i svart-vitt och med namnet i olika blå nyanser. Tidningen kom ut med 6 nummer per år och den innehöll många fler annonser än idag.

Tidningen innehöll inte så många bilder – kanske beroende på att bildkvaliteten inte var den bästa. Framsidorna pryddes mestadels av olika båtar men årstidsväxlingarna följdes med vinter-, vår- och höstbilder.

Kretsnytt är ju en medlemstidning och före hemsidans tid var det genom Kretsnytt man fick reda på vad som var på gång. Ordföranden inledde alltid tidningen med sina reflexioner under rubriken "Från fördäck". Återkommande inslag var jakten på en egen lokal och efterlysningar av fler inlägg i Kretsnytt från medlemmarna själva.

Olika kurser och träffar har först presenterats och sedan recenserats av någon funktionär. På 1990-talet fanns kurser eller temakvällar om snickeri, motorkunskap, sjukvård ombord, säkerhet, knopar, värme och kyla, el ombord, mörkernavigering, om båten sjunker, skrovård, utskepparkunskap, meteorologi, båtförsäljning, bottenfärger, mat ombord, vettiga kläder, navigation, hjärt-lungräddning, plastslangar, säkerhet, fukt & kondens, pulversläckare, mögel, åska, segeltrimning, plastpest, båtvärmare mm. Dessutom förekom ofta flera korta "Tips från båttekniska".

24-timmarskommittén var mycket aktiv. I alla nummer finns något. Antingen långa resultatlistor eller också idéer och tips för dem som ville delta. Långt innan KvinnaOmbord-verksamheten kom igång startade ett gäng tjejer. De åt gott, sov inte så mycket och seglade inte så långt men klarade av att komma i mål.

Pingstseglingar finns med varje år. Det traditionella är samlingen på Ringsö. Det finns berättelser om finurliga tävlingar och eskapader. Då pingsten var längre gjordes utflykter t ex till Öja, Lacka och Nynäs slott. Ambitionen var att segla och att uppleva kultur. Ett år flyttades pingstseglingen till Arkösund och utflykten till Capella Ecumenica. Andra återkommande inslag är inbjudningar och berättelser om seglingar på västkusten med Gratia, Gratitude eller Atlantica.

En av Kryssarklubben's intentioner är att sprida kunskap. Om man läser gamla Kretsnytt kan man lära sig om gamla sjömanstermer, naturfenomen i Sörmland, intressanta utflyktsmål längs Sörmlandskusten, Kung Valdemars Segelled mm.

Hamn & farledskommittén har rapporterat om passagen vid Djupsundet, den nya leden genom Bokösund, förändringen vid Örnklubb den nya bojen vid Svärdsklöva och kablar i Martins vik. Studiebesök på Sjöräddningstationen i Trosa, Sjöfartsverket och SMHI har rapporterats liksom åsikter för ch om idén att anlägga en uthamn på St Mårdholmen.

Förutom pingstsegling anordnades varje år sensommarträffar ofta i Arkösund men flera år också på Sävö och Utterholmen. I november – december var det dags för "Myskväll" med pytti-panna och underhållning i form av bildvisning. Årsmötena avslutades för det mesta med middag och dans på någon restaurang. Aktiviteter som vinterträffar på is eller snö beskrivs liksom jazzeskadrar till Västerås.

Några referat från större evenemang med inbjudna personer som berättade om spännande äventyr handlar bl a om "Whitbred Round the World Race", "Skärgårdsväder och båtliv", seglingar till "Panama, Galapagos och Polynesien" & "Santiago Insiders".



1964 arrangerades SXX:s båtmöte av Sörmlandskretsen i Nyköping. 50 båtar samlades med stor flaggning vid Stendörren där Ragnar Edberg berättade om skärgården. Efter en gemensam segling längs Wiktorialeden anlände båtarna till Nyköpings hamn. Under lördagen anordnades en mängd aktiviteter på slottet och i hamnen som myllrade av folk. En hedersgäst var skolfartyget "Gratia".

Ett ständigt återkommande tema är eskaderseglingar i form av inbjudningar till presentationer av kommande seglingar och berättelser om genomförda eskadrar. Gotska Sandön är ett ständigt återkommande mål Kristi Himmelfärdsdag. Som närliggande mål föreslås t ex Persö och Stegeborg mer avlägsna är Savonlinna och Bornholm.

Berättelser om genomförda eskadrar finns från Höga kusten, Aerö, Dalslands kanal, Gotland, Norrland, Estland och Lettland.

Under årens lopp har det också skrivits personliga betraktelser om hur det är att byta till motorbåt, eskadrar, hund ombord, ryggsrott mm.

Ann Mari

Jag kan återkomma med fler referat i kommande Kretsnytt om det är någon som har samlat på sig tidningar från åren 1999, 2005 – 2009.

1990

KRETSNYTT

SVENSKA KRYSSARKLUBBENS SÖRMLANDSKRETS



1

maj 1990



Segla med Atlantica 31 aug - 2 sep

Postadress: Box 35, 61122 Nyköping Postgiro: 4359103-1